

Puck Füsers (2002) is schrijver en dichter. Ze schrijft poëzie, columns, poëtisch proza en andere teksten die op poëzie lijken. Daarnaast werkt ze graag met andere disciplines, zoals audio, film en dans. In haar werk houdt Puck zich bezig met breekbaarheid; van het lichaam en van de verhalen die we onszelf vertellen. Haar teksten verschenen bij *Kluger Hans*, *Hard//hoofd* en *Notulen van het Onzichtbare*. Ze trad op bij o.a. Poetry International, Dichters in de Prinsentuin, Frontaal en het Wintertuinfestival. In 2021 won ze de schrijfwedstrijd Write Now! met een gedichtenreeks over opgroeien in het digitale tijdperk. Puck zit in het ontwikkeltraject van Wintertuin.